

Το τυχαίο θύμα ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Σοκ και εικασίες για τη βίαιη επανεμφάνιση του σατανισμού

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
ΕΥΗ ΣΑΛΤΟΥ

Στις ενδείξεις στη συμπεριφορά του που αγνοήθηκαν αναζητούν οι ειδικοί την απάντηση στο ερώτημα «πώς είναι δυνατόν ένας 22χρονος να σκοτώνει ως θυσία στον Εωσφόρο». Η εξιχνίαση της δολοφονίας της Ειρήνης Τσάβαρη, που είχε γίνει το βράδυ της Ανάστασης στη Γλυφάδα, προκαλεί σοκ, αφού κίνητρο του δράστη Αλεξανδρού Παπαγεωργίου ήταν η λατρευτική ανθρωποθυσία.

ΘΑΞΑΝΑΣΚΟΤΩΝΕ. Το έγκλημα όμως είναι η κορύφωση της προβληματικής συμπεριφοράς του δράστη. Οπως λέει ο ψυχίατρος Κώστας Αλεξανδρόπουλος, πρώην συντονιστής - διευθυντής στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, η επιλογή του νεαρού και η ένταξή του στους

Τα τελευταία σχεδόν είκοσι χρόνια ο σατανισμός έχει παρουσιάσει μεγάλη κάμψη στη χώρα μας

σατανιστές «υποδεικνύει τον περιθωριακό του χαρακτήρα και επιβεβαιώνει αυτή την προβληματική συμπεριφορά. Είναι βέβαιο ότι δεν κατέληξε σ' αυτή την πράξη από τη μια στιγμή στην άλλη. Επιπλέον, ο προγραμματισμός του 22χρονου για την επανάληψη παρόμοιας πράξης στο μέλλον μάς δείχνει ότι ήταν δέσμιος αυτής της δοξασίας». Σημειώνεται ότι ο Παπαγεωργίους ομολόγησε στην Αστυνομία ότι σκόπευε να σκοτώσει ξανά, αυτό το Σάββατο, 21 του μήνα, στο θερινό πλιοστάσιο.

Η μικρή πλοκία του δράστη και η βιαιότητα της πράξης του, αναφέρει ο κ. Αλεξανδρόπουλος, αποτελούν ενδείξεις ότι παρουσιάζει δυσπροσαρμοστικότητα στο κοινωνικό και στο εκπαιδευτικό του περιβάλλον. Συμπληρώνει δε ότι η χρήση του χασίς - υπενθυμίζεται ότι στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε ποσότητα ινδικής κάνναβης - έχει γίνει γνωστό ότι είναι αίτιο σοβαρότατων ψυχωσικών διαταραχών οι οποίες πιθανόν να περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τη συμπεριφορά μιας διαταραγμένης προσωπικότητας.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ. Ο Παπαγεωργίους, που σκότωσε την Τσάβαρη γιατί εκείνη έτυχε να βρεθεί μπροστά του, είναι παιδί μιας μέσης οικογένειας: ζούσε στη Γλυφάδα, οι γονείς του είναι συνταξιούχοι -



πιθοποιός ο πατέρας, υπάλληλος του IKA η μητέρα - και έχει έναν μικρότερο αδελφό. Ήταν μοναχικός, δεν είχε φίλους, ήταν άνεργος και είχε απαλλαγεί από τον Στρατό λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων του.

Στοιχεία συμπεριφοράς όπως αυτά που εμφάνιζε ο 22χρονος δράστης θα πρέπει να αποτελούν έναν «οδηγό» για τους γονείς «προκειμένου να αντιληφθούν αν τα παιδιά τους δεν έχουν ομαλή πορεία προς την κοινωνική ωρίμαση». Αν ένας νέος δεν έχει φίλους, δεν επιδιώκει να εργάζεται, αλλάζει συχνά εργασία, δεν έχει καλή σεξουαλική προσαρμογή και έχει ενταχθεί σε κάποια δοξασία (π.χ. στον σατανισμό) τότε αυτά τα «σημάδια» θα πρέπει να χτυπίσουν καμπανάκι στο οικογενειακό του περιβάλλον ότι πρόκειται για διαταραγμένη προσωπικότητα, αναφέρει ο κ. Αλεξανδρόπουλος. Σε μια τέτοια περίπτωση οι γονείς πρέπει να απευθυνθούν στους ειδικούς της ψυχικής υγείας.

ΥΦΕΣΗ. Πάντως τις δύο τελευταίες δεκαετίες εκτιμάται ότι το φαινόμενο του σατανισμού στη χώρα μας δεν παρουσιάζει έξαρση. «Δεν υπήρξε συνέχεια μετά τις δολοφονίες και τη σύλληψη των λεγόμενων σατανιστών της Παλλίνης το 1993. Εκτιμώ ότι μετά την κατάδίκη των δραστών εκείνης της ομάδας το φαινόμενο παρουσίασε μεγάλη κάμψη» λέει ο καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Μάριος Μπέγζος.

Παρόμοια άποψη διατυπώνει ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος π. Κυριακός Τσουρός. «Δεν μας έχει απασχολήσει ξανά, μετά το 1993, κάποιο περιστατικό.

Παραπορύμε όμως - αν τελικώς αποδειχθεί ότι ο νεαρός ήταν σατανιστής - ότι το φαινόμενο επανεμφανίζεται με εγκληματική δραστηριότητα».

Οπως συμπληρώνει ο π. Τσουρός, στο θέμα του κινδύνου που εγκυμονεί ο νεοσατανισμός η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από την πληροφόρηση. «Έχουμε ζητήσει όμως από την πολιτεία να φτιάξει επιτροπές που θα παρακολουθούν τη δράση τέτοιων ομάδων, όπως συμβαίνει στη Γαλλία».

Ο συλλογθείς Αλέξανδρος Παπαγεωργίου όπως εμφανίζεται σε διάφορες φωτογραφίες του στο προφίλ του στο facebook

Ι ΑΙΧΜΕΣ

Ο δεύτερος θάνατος μιας γυναίκας

Στην ιστοσελίδα τους, «ΤΑ ΝΕΑ» δημοσίευσαν αμέσως το ονοματεπώνυμό της. Ελάχιστα άλλα ειδοποιησηαρχικά σάιτ το έκαναν - κανένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα. Ετσι, όταν το αναζητούσε κανές στο Google, εμφανίζοταν ύστερα από αρκετά άλλα προφίλ και επαγγελματικές επωνυμίες. Εκείνη, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε ούτε επάγγελμα ούτε προφίλ. Ήταν απλώς άστεγη και το πεθαμένο πρόσωπό της είχε παραμορφωθεί.

Άλλα δεν θα μαθαίναμε καν ότι «πέντε χρόνια άστεγη» δολοφονήθηκε άγρια και εν ψυχρώ αν ο θύτης δεν είχε διαπράξει το έγκλημα επειδή ήταν σατανιστής. Η είδοπον θα περνούσε στα ψιλά και, βέβαια, το όνομα του

θύματος δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Αξίζει μάλιστα να στοχαστούμε περί του τι είναι στις ημέρες μας είδοπον στο πεδίο του αστυνομικού ρεπορτάζ. Αν Ελληνας σκοτώσει ξένο, είναι μικρή είδοπον. Αν Ελληνας σκοτώσει Ελληνα, πιο είδοπον είναι λίγο μεγαλύτερη. Αν ξένος σκοτώσει ξένο, δεν πρόκειται για είδοπον. Αν ξένος σκοτώσει Ελλήνα, είναι μεγάλη είδοπον. Η εθνικότητα δηλαδή του θύματος είναι ο πρώτος παράγοντας αξιολόγησης και ο δεύτερος είναι η εθνικότητα του θύτη. Εδώ όμως βρισκόμαστε μπροστά σε μια άλλη πρωτόγνωρη κατάσταση απροσδιοριστίας: η εθνικότητα του θύματος παίζει δευτερεύοντα ρόλο επειδή εδώ τον πρωτεύοντα ρόλο παίζει μια ιδιότητά του: το θύμα είναι άστεγος. Και άστεγος δεν σημαίνει απλώς ξένος. Άστεγος σημαίνει μη άνθρωπος. Άστεγος σημαίνει ανθρωπός χωρίς πρόσωπο.

Με αυτή την έννοια, το ότι κάποιοι θέλουν να έχουν «πρόσωπο στην κοινωνία» δεν είναι ακριβώς κλισέ. Για να χρησιμοποιήσουμε όμως μια έκφραση που είναι σίγουρα κλισέ, π. «άτυχη γυναίκα» στάθηκε διπλά «άτυχη»: πρώτα γιατί βρέθηκε στον δρόμο, χωρίς σπίτι (πόσο όμως αυτό είναι θέμα τύχης); δεύτερον γιατί αυτήν είδε πρώτη το θύμα είναι άστεγη. Και άστεγη δεν σημαίνει απλώς ξένος. Άστεγος σημαίνει μη άνθρωπος. Άστεγος σημαίνει ανθρώπος χωρίς πρόσωπο.

Ο «σατανιστής» βέβαια, χωρίς να το συνειδητοποιεί, καθόλου τυχαία δεν της πολτοποίησε το κεφάλι. Πολτοποίησε ένα πρόσωπο που δεν υπήρχε. Αρα έκανε ένα έγκλημα που μπορεί και να μην ήταν ακριβώς έγκλημα - με έναν τρόπο και για αρκετούς άλλους από μας, πόσω μάλλον για τον ίδιο.

Φυσικά, με όλα τούτα δεν πρόκειται να αναστήσουμε τη «41χρονη άστεγη». Μπορούμε όμως να αναστήσουμε το όνομά της. Οχι για την ιστορία. Αλλά επειδή, όπως κάθε άνθρωπος, είχε οπωδόπιτε και εκείνη μια δική της ιστορία. Την έλεγαν Ειρήνη Τσάβαρη. Και είχε πρόσωπο μέχρι τέλους.